

DONDERDAG 23 MAART

Uitstap Inner Wheel Gent naar Hasselt, Tongeren en Riemst

Op het ontieligelijke ochtenduur was iedereen met een blij gemoed op post om de files, tijdens het nieuws van zes aangekondigd te trotseren. Samen op reis maakt de tongen los en bevordert de vriendschap. Mooi meegenomen. Bovendien stonden de auto's vast aan de andere kant, wij reden gezwind verder naar het Modemuseum van Hasselt waar Paul Smith, een eigengereide Britse modeontwerper uit de jaren 60 zijn persoonlijke prullaria aan de Hasselaarse en de Belgen wilde tonen. Nadien reist deze topexpo door naar Singapore en Tokyo. "Van de eerste stukken die hij verkocht in zijn piepkleine boetiek in Nottingham tot door hemzelf geselecteerde ontwerpen uit zijn recentste collecties" omschrijft het modemuseum deze uitzonderlijke tentoonstelling met videobeelden uit modeshows en portretten van zijn geliefde en vrouw Pauline Denyer, een kunstenares waaraan hij alles te danken heeft, zegt hij zelf. Onze gidse leek op Twiggy, een model dat midden de jaren 60 een van 's werelds supermodellen was en het gezicht van de Londense modescene. Het plaatje was compleet.

Lekkere lunch in de infirmerie van het Begijnhof te Tongeren. Op het menu stond kip, wij vroegen vis en kregen het aan dezelfde prijs. Zeer lekker en bijzonder aangenaam. Daar hebben we de verjaardag van Ann Dorothy gevierd. Proficiat en duizend maal dank.

Het wijnkasteel Genoels-Elderen met rondom 24 hectaren wijngaarden dat door de familie van Rennes opnieuw tot bloei gebracht is moet je gezien hebben. Jaap, kasteelheer en bezieler van dit mooie erfgoed uit de 13^{de} eeuw gaf ons een persoonlijke rondleiding, complimenteerde onze slimme Inner Wheel dames omdat ze zoveel interessante vragen stelden en liet ons proeven van zijn overheerlijk geestrijk nat. Dit was waarlijk een bijzonder leerzame en bovendien een geslaagde uitstap.