



“KANSARME KINDEREN DE VERJAARDAG VAN HUN LEVEN BEZORGEN”

Vrijwilligerswerk bij een Sint-Vincentiusvereniging, het klinkt ontzettend serieus. Maar vergis je niet: Lieve Quanten (dienst Onderwijs) beleeft er véél plezier aan. In haar vrije tijd doorkruist ze half Kuringen om kinderen uit kansarme gezinnen een verjaardag te bezorgen die ze nooit meer zullen vergeten.

Of vrienden vreemd opkijken van haar hobby? “Ik krijg enkel positieve commentaren”, antwoordt Lieve Quanten zichtbaar verrast als we haar de vraag voorleggen. Samen met haar man is ze nu al twee jaar betrokken bij Sint-Vincentiusvereniging ‘t Gebaar in Kuringen. “De vereniging ontfermt zich er over zo’n 60 families. Gezinnen bieden zichzelf bij ons aan of worden doorverwezen via het OCMW of de pastoor. (*Glimlacht*) Dat laatste gebeurt nog steeds, ja.”

Wat doen jullie precies?

De Sint-Vincentiusvereniging is vooral bekend van het uitdelen van voedselpakketten, tweedehands kleding en speelgoed aan (kans)armen. Daarnaast leggen we huisbezoeken af, waar bij we vooral een luisterend oor bieden.

Hoe ben jij als vrijwilliger bij Sint-Vincentius terechtgekomen?

Mijn man en ik wilden héél graag iets doen voor anderen. Eerst hebben we pleegzorg overwogen – heel serieus, het dossier lag zelfs al klaar. Maar dat pad hebben we momenteel even verlaten. Davy is dan gaan speuren naar vrijwilligerswerk. Zo kwamen we al snel uit op de Sint-Vincentiusvereniging in Kuringen uit.

Is die drang om anderen te helpen iets dat jij met de paplepel ingegoten kreeg?

Alleszins niet bewust. Maar mijn ouders hebben pleegzorg gedaan voor een gehandicapt kind. Hun engagement heeft ongetwijfeld z’n sporen bij mij nagelaten, op een positieve manier dan. Als midden twintiger ben ik trouwens een aantal keren monitor geweest bij een vakantiekamp voor kinderen uit kansarmoede. Het heeft er dus altijd wel een beetje ingezeten, inderdaad.

GOED NIEUWS

Hoeveel tijd stop jij in je vrijwilligerswerk bij ‘t Gebaar?

Toch enkele uren per week. Ik trek, samen met vier anderen, een project rond verjaardagstraktaties. Dat betekent: veel vergaderen, veel administratie, veel huisbezoeken.

En wat houdt dat project precies in?

We zorgen ervoor dat de jarige een traktatie kan meenemen voor klasgenootjes én, samen met zijn vriendjes, een verjaardagsfeestje op locatie kan beleven. Gezinnen in kansarmoede hebben daar namelijk simpelweg het geld en de ruimte niet voor. Sint-Vincentius organiseert, de jarige bepaalt het thema.

Hoe kwamen jullie eigenlijk op het idee?

Tijdens een huisbezoek vertelde een moeder me dat ze haar dochter geen traktatie naar de klas kon meegeven. Toen ik dat hoorde, brak m’n hart. Ik zag plots, voor mijn ogen, hoe groot de impact van armoede is op het leven van kinderen. Ik heb aan ons bestuur meteen voorgesteld om een project specifiek voor kansarme kinderen op te starten, want dat hadden we nog niet.

In hoeverre wegen zulke schrijnende toestanden bij jou door?

Ondanks alle problemen en toestanden die ik tegenkom, blijf ik positief. Je ziet de capaciteiten van die mensen, je hoort hun dromen en ambities... En vooral: ik heb het gevoel dat ik kan helpen, dat het géén druppel op een hete plaat is. In Kuringen spreek je toch al over 40 kinderen tussen de 3 en 12 jaar die je ontzettend blij maakt met een verjaardagsfeestje. Wat voor de meeste kinderen de normaalste zaak van de wereld is, maakt voor kinderen in armoede een wereld van verschil. ►



Schuilt in die blije gezichten jouw grootste voldoening?

Als kinderen je komen vertellen dat ze het mooiste verjaardagsfeestje van hun leven gehad hebben, dan doet dat goed, ja. Ik herinner me nog een meisje dat helemaal zot was van make-up. Toen we voor haar feestje een make-updoos meebrachten die we nog in 't Gebaar hadden liggen, begon ze letterlijk te springen van blijdschap. Fantastisch, toch?

VRIENDEN

Vertel jij je kinderen vaak over wat je zoal ziet?

Mijn man en ik praten met hen nooit over concrete situaties of over de gezinnen die we helpen. Maar we doen wél aan bewustwording. *Jullie hebben het goed*, ik druk het hen vaak op het hart. En ze helpen ook graag mee wanneer er snoepgoed voor Pasen en Sinterklaas moet worden samengesteld.

Het lijkt me een ontzettend serieuze hobby... Is er eigenlijk tijd voor plezier?

(Lacht) Dat is zowat dé voorwaarde voor onze vergaderingen. De meeste vrijwilligers bij Sint-Vincentius zijn doorgaans wat ouder, maar in Kuringen zijn ook nogal wat jonge veertigers actief. We lachen veel, we praten veel, we doen leuke dingen samen... Ik heb er vrienden voor het leven gemaakt. ■

“Als kinderen je komen vertellen dat ze het mooiste verjaardagsfeestje van hun leven gehad hebben, dan doet dat goed.”

**'t Gebaar in Kuringen (Crutzenstraat 94) is elke dinsdagnamiddag open.
Hoe jij kan helpen en wat jij kan doen, ontdek je via <http://vincentiuskuringen.be>.**