



Verlag statutaire bijeenkomst IW Westkust van 26-02-2018



Michèle A, Lut, Niesje, Mieke, Martine, Martine, Christine, Marie-Jeanne, Hilde, Roosje en Katie

MEER DAN WEL
KOM

We zijn vereerd met de aanwezigheid van onze gastspreker van de avond, Margriet Hermans en echtgenoot.

Welkom bij ons... Het was een primeur om enkele vriendinnen te mogen uitnodigen op onze 6° statutaire vergadering van het IW jaar.



Een heel aantal jaren geleden verlieten de zusjes Bril, Josy en voorzitter Michèle de veilige geborgen moederschoot. De wereld werd hun nieuwe omgeving. En hoe romantisch kan de wereld er uit zien voor onze voorzitter Michèle? Valentijn en cupido waren er als de kippen bij om Michèle de wereld te laten ontdekken op 14 februari.

“WEES NIET TRIEST OM OUDER TE WORDEN... EEN RIMPEL MINDER OF MEER... HET DOET ECHT GEEN ZEER EN DIE STREPEN HEBBEN JULLIE ZEKER VERDIEND”.

PROTOCOL

Na de hartelijke verwelkoming van protocolchef Dora, op de tonen van Toon Hermans, nam voorzitter Michèle het woord. Een protocollair ogenblik voor de clubleden. Ons nieuw lid Christa werd met de nodige "egards" officieel lid van de club.

welkom

Christa, het ga je goed in de club.

Mededelingen waren er genoeg. Er werd uitleg gegeven over de sociale doelen en de steun, die velen, dankzij de medewerking van alle leden, mochten ontvangen.

De paella avond van de MS Liga (19 april) en de filmvertoning van de Soroptimisten (6 maart) werden in de kijker gezet.



Niet te geloven... bitter koud... maar ondanks het gure weer bracht de vriendschap de nodige warmte en gezelligheid.

Met trots werd de nieuwe bestuursploeg (vanaf 1 juli) voorgesteld:

Lut aan het roer

*Bernadette, Dora, Gerda, Hilde Cattaert, Hilde Deschrijver, Christine Verhaeghe,
Michèle Vandermeeren*

We wensen de nieuwe ploeg *proficiat* en duimen voor een prachtig IW jaar.



Aperitief "Pink Lady" met hapjes

Waterzooi van scampi

Tarbot met mousselinesaus

Koffie

Het aperitief was fris en dat er nu en dan wat bijgeschonken werd was zeker niet te versmaden. En een lekker wijntje "Chapelle du bois colombard sauvignon" streefde de tong. Het was zoals we gewoon zijn in ons clublokaal een culinair etentje.

Margriet Hermans



aan het woord

Een tijd geleden stonden 6 bekende Vlamingen op de luchthaven van Zaventem, klaar voor een reis naar het onbekende. Wekenlang zouden ze dezelfde routes afleggen die vluchtelingen vanuit Somalië en Irak richting Europa nemen. De reeks verscheen op Vier en bracht heel wat teweeg op sociale media.

De deelname van Margriet aan het waardevolle tv-programma "Terug naar eigen land" (VIER, Martin Heylen) was een levensveranderende ervaring. Vanuit het veilige België is het moeilijk om een beeld te vormen van de realiteit die zich

ondermeer afspeelt in Syrië en Somalië. Er zijn dingen in het leven die je nooit zal begrijpen tenzij je het -minstens ten dele- zelf kunt beleven. Vertrokken met een zeker vooroordeel werd haar gehele "zijn" compleet door elkaar geschud toen ze de mens achter de vluchteling ontmoette. Zijn het gelukzoekers en profiteurs of mensen in doodsangst? Toekomstige terroristen, of gewoon mannen en vrouwen die in vrede willen leven? Opinies genoeg.... Het is gemakkelijk meningen te hebben vanuit een veilige zetel, maar de tocht maken vanuit oorlogsgebied naar eigen land, in de voetsporen van mensen op de vlucht, dat is andere koek... en over die tocht bracht Margriet een boeiend verhaal met passie. Het werd een beklijvend verhaal, niet belerend... ook niet over de juiste of foute meningen, maar wel de menselijke kant van het verhaal.. Het werd een avond die nog lang zal nazinderen. De conference bood een uniek kijk op wat asielzoekers meemaken. Over hoe hun moeilijke en gevaarlijke reis verloopt, maar ook het waarom mensen op de vlucht zijn.

Het was een onderhoudend, ontwapenend en eerlijk relaas over haar eigen ervaringen. ... onbevangen en rechtuit, zoals we Margriet kennen.

Af en toe werd het stil.... Er was stof tot nadenken...

Dank aan "Ara home hotel" om onze gaste en echtgenoot te laten genieten van een welverdiende rust en wat te verwennen met een heerlijk ontbijt. Hopelijk hebben ze ervan genoten.

Mijn vriendinnen,genodigden, vonden het aangenaam en gezellig om ons eens te vervoegen. Ik heb genoten van de spreekbeurt en vooral van jullie gezelschap.

Het was tijd voor.....**"Terug naar eigen haard"**

Myriam



Te noteren in agenda:



WAZ 9 december 2018
